



**Nr. 53, augustus 2020**

Deze keer een korte nieuwsbrief om u op de hoogte te houden van de laatste ontwikkelingen.

**Studenten**

Onze studenten zijn tot nu toe gelukkig allemaal nog gezond en houden zich aan de corona-regels.

Doordat wij hen voedselpakketten hebben gegeven is hun situatie ook niet verslechterd. We zijn daar erg blij mee.

Totdat de scholen weer open gaan zijn we van plan het schoolgeld te blijven gebruiken om voedsel uit te delen, zodat iedereen de grootste kans heeft om ook gezond te blijven.



Studentengroep 2018

Omdat er in Kenia nog steeds veel mensen besmet zijn door het corona virus, heeft de regering besloten dat de middelbare scholen pas weer in januari 2021 open gaan en dat het jaar 2020 als verloren moet worden beschouwd.

Dat betekent dus dat alle studenten, buiten hun schuld, een jaar langer over hun studie moeten doen en wij dus als sponsors hun een jaar langer moeten bijstaan.

Wij hopen dat u allen hiervoor begrip heeft en ons blijft steunen om hen een zo goed mogelijke toekomst te kunnen bezorgen.

**Boeken voor Kenia.**

Hilde, Aaldert en Andre verkopen via internet bol.com en boekwinkeltjes.nl tweedehands boeken, waarvan de netto



opbrengst naar Stichting OKE gaat.

Dat helpt mee om weer een meisje of jongen naar de middelbare school te laten gaan. Zij doen dit omdat zij van boeken houden en het een goed idee vinden om boeken een tweede leven te geven. Zij doen dit ook voor het milieu en omdat zij Stichting OKE een warm hart toedragen.

Wil je ook boeken doneren aan Stichting OKE? Dat kan! Neem hiervoor contact op met ons via [info@stichting-oke.nl](mailto:info@stichting-oke.nl)

Wellicht stimuleer het je om je boekenkast eens door te kijken en het nodige op te ruimen. Hoe nieuwer de boeken, hoe beter de handel. Ook oude boeken kunnen interessant zijn, maar oude romans, oude studieboeken, en oudere natuurplaatjes boeken, alsmede de meeste kookboeken leveren te weinig op.

Mochten er boeken bij zijn die toch niet via internet verkocht kunnen worden, dan worden deze in de woonplaats van Andre voor het restaureren van een kerkje via een jaarlijkse boekenmarkt verkocht.

Dus geeft uw boeken gerust aan Stichting OKE! Ze komen altijd goed terecht.

**We wensen u allen een goede gezondheid toe en hopen dat u ons kunt blijven steunen, ook in deze moeilijke tijd.  
Bij voorbaat dank!**